

Opdat wij hen niet vergeten

David Meijer (73 jaar),
vermoord op 14 mei 1943
in Sobibor

Julius Meijer (39 jaar),
bezwegen op 27 januari 1945
in Flossenburg

Frida Meijer-Frank (29 jaar),
vermoord op 5 november 1942
in Auschwitz

Sofie Sonja Meijer (3 jaar),
Vermoord op 5 november 1942
In Auschwitz



Op de Stationsweg 32, bij de toegangsweg naar wasserij Stijgoord lag pension J. Meijer.



In edities van 'Het joodsche weekblad: uitgave van den Joodschen Raad voor Amsterdam' van juni 1941 zijn nog advertenties aangetroffen van het pension:

LOCHEM PENSION J. MEIJER, STATIONSWEG 32
Mooie kamers - Stroomend water - Prima keuken
Grooten tuin - Koscher - Referentiën

In het persoonlijke archief van Cees Derlagen is door zijn echtgenote correspondentie aangetroffen over de familie Meijer. Daarin beschreef hij een brief, die David Meijer op 5 november 1942 aan zijn familie in Argentinië stuurde. Nadat Julius met zijn vrouw Frida in 1938 vanuit Badbergen (Duitsland) waren gevlucht en in Lochem neerstreken, openden zij een pension op de Stationsweg 32, vlakbij de

toegangsweg naar wasserij Stijgoord. Het weggedeelte waaraan het pension lag (tegenover de afslag naar de Kanaalstraat), heet nu Goorseweg.

In 1939 kregen Frida en Julius een dochter, Sofie Sonja. David kwam pas later op dit adres te wonen.

Op last van politie-adjutant Baak van het politiebureau op de Markt moesten diverse Joodse families zich in 1942 melden voor transport naar Westerbork, waar zij zouden worden verenigd met hun families. Deze families zouden elkaar goed gekend hebben en de avond voor de deportatie bijeen zijn gekomen op 't Ei 15 in het centrum van Lochem, bij het gezin Roozendaal.

Na een verblijf van vier weken in Westerbork werden Julius, Frida en Sofie Sonja op 2 november 1942 op transport gesteld naar Auschwitz. Op 5 november zijn Frida en Sonja vermoord, op de dag dat David zijn brief schreef naar zijn familie in Argentinië. Julius werd niet meteen omgebracht en eerst als dwangarbeider naar Gleiwitz en Blechhammer gestuurd, waarna hij op transport ging naar Dachau en Flossenburg. Bij dit laatste werkkamp bezweek hij op 27 januari 1945.

David was al op 14 mei 1943 vermoord in Sobibor, waar hij heen gestuurd werd vanuit Vught.

Nadat ook de razzia's in Lochem uitgevoerd waren, kon Gelderland als provincie eind april 'Judenrein' worden verklaard.



Stichting
Stolpersteine
Lochem

Klein Azink 6
7214 CA Epse
info@stolpersteinelochem.nl
Triodos NL92 TRIO 0788783564