

Opdat wij haar niet vergeten

Eline (Elly) Sanders, 10 jaar
omgebracht op 10 september 1943
in Auschwitz



Vordenseweg17 in Barchem

David Sanders en zijn echtgenote Clara Keizer uit Haarlem zaten ondergedoken bij een weduwe in de Eerste Helmersstraat in Amsterdam. Hun drie kinderen hadden zij elders ondergebracht.

Toen Clara last kreeg van astma bezocht ze een heilgymnast. David begeleidde zijn vrouw. Een van de leden van de Kolonne Henneicke die gespecialiseerd was in het herkennen van joden op straat, arresteerde het echtpaar eind augustus 1943.

Van de drie kinderen woonden Marie Lena ('Marleentje' genoemd) en Elbert Daan (Bertje) bij het gezin J.I. Hollebrands aan de Hugo de Grootstraat 70 te Sliedrecht. Eline was ondergebracht bij boer Johan Eggink aan de Vordenseweg 17 in Barchem. Het lid van de Kolonne Henneicke dat de ouders had opgepakt, eiste van David en Clara de adressen waar de kinderen zaten. Zij weigerden de adressen te noemen, maar zwichtten na zware fysieke mishandeling.

Nadat de drie kinderen waren opgepakt, werden zij in Amsterdam in de Hollandsche Schouwburg verenigd met hun ouders. Bijna wist het gezin nog om te ontsnappen. Maar omdat Elly niet direct te vinden was in de creche mislukte de poging en werd het gezin opnieuw vastgezet.

Op 7 september 1943 werden ze naar Westerbork gevoerd. Daar kwamen zij in een strafbarak terecht. Dat betekende dat ze op het eerstvolgende transport naar Auschwitz zouden gaan. En dat gebeurde nog diezelfde dinsdag.

Drie dagen later zijn ze vergast: David (41), Clara (41), Elly (10), Marleentje (8) en Bertje (4).

Omdat Elly Sanders niet vrijelijk heeft gewoond op de Vordenseweg 17 in Barchem, is er geen Stolperstein voor haar gemaakt maar heeft de stichting een aparte gedenksteen laten maken.

Bronnen: A van Liempt, Dick Verkijk en Joods Monument.



Stichting
Stolpersteine
Lochem

Klein Azink 6
7214 CA Epse
info@stolpersteinelochem.nl
Triodos NL92 TRIO 0788783564