



Klein Azink 6
7214 CA Epse
info@stolpersteinelochem.nl
Triodos NL92 TRIO 0788783564

Opdat wij hen niet vergeten

Joseph Philips (58 jaar),
vermoord op 5 november 1942
in Auschwitz

Charlotte Philips-Meijerheim (59 jaar),
vermoord op 5 november 1942
in Auschwitz

Isaak Goldwerth (35 jaar),
vermoord op 30 april 1943
In Auschwitz

Nelli Natalie Goldwerth-Philips (30 jaar),
vermoord op 19 februari 1943
In Auschwitz

Hannie Goldwerth (7 jaar),
vermoord op 19 februari 1943
in Auschwitz

Op 2 oktober 1942 merkten de buren van Het Baltink op de Kapelweg 9 in Almen, dat er een vrachtauto voor de deur stond. De familie Goldwerth-Philips en de schoonouders Philips werden door de Duitse bezetter naar de gevangenis onder het gemeentehuis van Gorssel gebracht. Van daaruit belandden zij in 1943 allen in Auschwitz, waar zij werden vermoord.

Joseph Philips was met zijn gezin in 1934 uit Duitsland naar Eefde gevlucht. In 1935 kocht hij het Baltink, een boerderij ten noorden van Almen en trok hier samen met zijn vrouw, dochter, schoonzoon en kleindochter in. Hun eigendomsrecht zou echter in de loop van 1941 onder de Duitse bezetter worden beperkt. Isaak werd gedwongen grond in Winterswijk te verkopen aan een Nederlandse opkoper.

De familie werd in de plaatselijke gemeenschap opgenomen. Joseph was veehandelaar, net als Isaak. Nelli verzorgde haar moeder, die enige tijd ernstig ziek was. Maar zij was ook niet te beroerd om iedereen in de buurt als wijkzuster te bezoeken.

Gastvrij was de familie ook. Veel gasten van Joodse origine werden op Het Baltink ontvangen en kregen tijdelijk onderdak. Soms werden zelfs de buren ingeschakeld.

Het Baltink zou niet onbeschadigd uit de bevrijding tevoorschijn komen. Een brand verwoestte de boerderij, alleen de schuur bleef over. Op de plaats hiervan werd in de jaren zeventig een nieuwe boerderij gebouwd.

Veel mensen uit de plaatselijke gemeenschap hebben deze deportatie meegemaakt en hun verhaal hierover naar buiten gebracht.



Kapelweg 9 in Almen

Bronnen
Joods monument
De Berkelbode, 2020 n.a.v. 75 jaar bevrijding
Mondelinge verhalen van buren