

## OPDAT WIJ HEM NIET VERGETE

**Derk Jan Wassink** (21 jaar),  
bezweken op 11 december 1944  
in Neuengamme



In Hamburg-Ohlsdorf werd op het Nederlandse  
Ereveld een gedenksteen voor Derk Jan geplaatst.



Klein Azink 6  
7214 CA Epse  
[info@stolpersteinelochem.nl](mailto:info@stolpersteinelochem.nl)  
Tridos NL92 TRIO 0788783564

Derk Jan Wassink is 26 januari 1924 geboren op “De Kroeze” op de hoek Lochemseweg Plantageweg, een boerderij die in de jaren zeventig is afgebrand. Op deze plaats is een nieuwe woning verrezen: Lochemseweg 76A Joppe.

Derk Jan was de jongste uit een gezin van zes kinderen. Als knecht woonde hij in bij het boerengezin Liefers op “Het Rensink” aan de Oxersteeg.

Het gezin Liefers maakte deel uit van Jehova’s Getuigen. En zo kwam Derk Jan, van huis uit Nederlands Hervormd, in contact met deze geloofsgemeenschap. Ronds 1942 sloot hij zich aan en werd volle-tijdprediker. De ouders van Derk Jan waren niet gelukkig met de keuze van hun zoon. Zij zagen het gevaar dat hij liep en drongen er bij hem op aan om onder te duiken. Derk Jan was echter ongenaakbaar en bleef in het openbaar zijn geloof uiten.

In 1942 werd hij gearresteerd in Zwolle, overgebracht naar kamp Amersfoort, waar hij tot juni 1944 verbleef. Van daaruit werd hij op transport gezet naar Neuengamme, waar hij op 11 december 1944 bezweek, 21 jaar jong.

Na de oorlog op 23 juli 1945 werd door zijn zus een rouwadvertentie geplaatst.

In de familiekring werd er vooral gezwegen over Derk Jan.

Wij plaatsen een Stolperstein bij de plaats waar Derk Jan heeft gewoond. Derk Jan is slachtoffer geworden van het nazi-regiem.

Getuigen van Jehova mochten er niet zijn. Van hem bestaat geen graf noch een tastbare herinnering bij zijn geboortehuis. Daar is nu, met deze Stolperstein, een einde aan gekomen.

